

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ημέρα 1η Αθήνα - Μόσχα

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" των Αθηνών, από όπου θα πετάξουμε για την Μόσχα.

Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία με την πρωτεύουσα της Ρωσίας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 2η Ξενάγηση στη Μόσχα

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, την Μόσχα. Θα περάσουμε από κεντρικές λεωφόρους με τα ιστορικά κτίρια διαφόρων εποχών, θα δούμε τους επιβλητικούς πύργους της εποχής του Στάλιν, την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Ιστορικό Μουσείο, τη Δούμα, το δημαρχείο της Μόσχας και το άγαλμα του πρίγκιπα Γιούρι Ντολγκορούκι, του ιδρυτή της Μόσχας. Θα δούμε επίσης την Πλατεία Τεατράλναγια, γνωστή ως πλατεία των θεάτρων, στην οποία δεσπόζει το περίφημο θέατρο Μπολσόι και την Πλατεία Λουμπγιάνσκαγια, όπου βρίσκεται το κτίριο της ΚGB. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε τη Γέφυρα του Πατριάρχη, για να επισκεφτούμε τον Καθεδρικό Ναό της Μόσχας, τον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Σωτήρος Χριστού, που αποτελεί τον ψηλότερο Ορθόδοξο Χριστιανικό Ναό στον κόσμο. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το μοναστηριακό συγκρότημα της Ιεράς Μονής Νοβοντέβιτσι, που μαζί με το Κοιμητήριο αποτελούν ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της Μόσχας. Θα καταλήξουμε στην Κόκκινη Πλατεία, όπου θα δούμε τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, με τους πολύχρωμους τρούλους, το Κρεμλίνο όπου βρίσκονται το καμπαναριό του Ιβάν του Τρομερού, το περίφημο Οπλοστάσιο (Άρμουρυ) και οι Εκκλησίες Ουσπένσκι και Μπλακοβεσένσκι και το Μαουσολείο Λένιν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 3η Λαύρα Αγίου Σεργίου Ζαγκόρσκ - Μόσχα

Μετά το πρωινό θα μεταβούμε στο Σέργκιεβ Ποσάντ (πρώην Ζαγκόρσκ-70 χλμ. βορειοανατολικά της Μόσχας), μία πόλη που αποτελεί θρησκευτικό κέντρο της Ρωσίας. Εδώ βρίσκεται η Αγία Λαύρα του Αγίου Σεργίου - της Αγίας Τριάδος, την οποία ίδρυσε ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ το 1340. Η μονή έχει στην κατοχή της έναν ανεκτίμητο θησαυρό από εικόνες μεγάλων αγιογράφων (μεταξύ των οποίων και του Αντρέι Ρουμπλιόφ), εκκλησιαστικά άμφια και ιερά βιβλία.

Επιστροφή στη Μόσχα όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο μετρό της. Η πρώτη γραμμή λειτούργησε το 1935 και σήμερα, με συνολικό μήκος γραμμών που φτάνει τα 350 χιλιόμετρα και με 207 σταθμούς είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε επιβατική κίνηση στον κόσμο, ενώ πολλοί από τους σταθμούς μπορούν να θεωρηθούν υπόγεια μουσεία. Πρόκειται για ένα μείγμα μπαρόκ, κλασικισμού και σοβιετικού ρεαλισμού. Μέσα στους σταθμούς θα δούμε χάλκινα και μαρμάρινα

αγάλματα, ζωοφόρους, ανάγλυφα, παράθυρα βιτρό και ψηφιδωτά φτιαγμένα με μάρμαρο, γρανίτη και γυαλί. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν εικόνες από τον αθλητισμό, την γεωργία, τη βιομηχανία και παραστάσεις από σημαντικές νίκες και φυσικά από την Οκτωβριανή Επανάσταση.

Στην συνέχεια, καταλήγουμε στον Πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ, έναν από τους παλαιότερους δρόμους της Μόσχας, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να τον περπατήσουμε, να απολαύσουμε τον καφέ ή το φαγητό μας σε κάποιο από τα πολλά καφέ, μπαρ και εστιατόρια καθώς επίσης και για αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 4η **Μόσχα - Μούρομ - Ντιβέεβο**

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Ντιβέεβο μέσω της πόλεως Μούρομ. Εδώ θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, όπου θα προσκυνήσουμε τα λείψανα των τοπικών Αγίων Πέτρου και Φεβρωνίας και την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Κυρίου, όπου βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Skororoslushnitsa, η οποία επεστράφη από το Άγιον Όρος. Συνεχίζουμε για το Ντιβέεβο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 5η **Μονή Αγίας Τριάδος και Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ**

Νίζνυ Νόβγκοροντ - Αγία Πετρούπολη

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στην Ιερά Μονή Αγία Τριάδος και Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία στον Ναό της Αγίας Τριάδος. Αμέσως μετά θα προσκυνήσουμε τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Σεραφείμ και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και θα ξεναγηθούμε στο μοναστηριακό συγκρότημα, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε τον Ναό της Μεταμορφώσεως όπου φυλάσσονται τα λείψανα της Οσίας Μάρθας του Ντιβέεβο και του Αγίου Παρασκευά, το Ναό της Παναγίας του Καζάν, το Ηγουμενείο, τα Κοιμητήρια, το Καμπαναριό, την Αγία Τάφρο, τις Πηγές με το Αγίασμα, κ.ά.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Νίζνυ Νόβγκοροντ (174 χλμ). Γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής. Μεταφορά στον σιδηροδρομικό σταθμό και αναχώρηση στις 19:20' για την Αγία Πετρούπολη. Διανυκτέρευση στο τραίνο.

Ημέρα 6η **Άφιξη στην Αγία Πετρούπολη - Μουσείο Ερμιτάζ**

Άφιξη στην Αγία Πετρούπολη περίπου στις 10:00'. Πρωινό και εν συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ερμιτάζ, το οποίο στεγάζεται σε μία πτέρυγα των χειμερινών ανακτόρων. Εδώ θα θαυμάσουμε μερικά μόνο από τα εκθέματα της παγκόσμιας καλλιτεχνικής δημιουργίας, που ξεπερνούν τα 3.000.000, ανάμεσα στα οποία πίνακες του Ντα Βίντσι, του Μικελάντζελο, του Ραφαήλ, κ.ά., και θα μείνουμε έκθαμβοι από την μεγαλοπρέπεια και την πολυτέλεια των ανακτόρων, που χτίστηκαν τον 18ο αιώνα από τη Μεγάλη Αικατερίνη.

Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Το βράδυ προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό Νέβα (αναλόγως των καιρικών συνθηκών).

Ημέρα 7η Ανάκτορο Πούσκιν - Ανάκτορο Πέτερχοφ (Πετροντβορέτς)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και εν συνεχεία αναχωρούμε για το Ανάκτορο Πούσκιν (Τσάρσκογιε Σελό), όπου θα ξεναγηθούμε στο Παλάτι της Μεγάλης Αικατερίνης. Εδώ βρίσκεται και το περίφημο «Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο», γνωστό ως «όγδοο θαύμα του κόσμου», μία παγκοσμίου φήμης αίθουσα, διακοσμημένη με πορτοκαλί κεχριμπάρι και χρυσό, καθρέφτες και ημιπολύτιμους λίθους η οποία έχει εξ' ολοκλήρου ανακατασκευαστεί, καθώς η αυθεντική διακόσμηση λεηλατήθηκε από τους Γερμανούς και αγνοείται από το 1945.

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα Ανάκτορο Πέτερχοφ (Πετροντβορέτς), πρώην θερινή κατοικία των Τσάρων, που χτίστηκε τον 18^ο αιώνα από τον Μεγάλο Πέτρο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα κατοικιών στον κόσμο, που το περιβάλλουν κήποι με συντριβάνια και αγάλματα.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 8η Στην Αγία Πετρούπολη

Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το Φρούριο του Πέτρου και Παύλου, του 18^{ου} αιώνας, όπου στο Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου θα δούμε τους Τάφους της Δυναστείας των Ρομανώφ. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Ισαάκ, τον δεύτερο μεγαλύτερο Ναό της χώρας μετά τον Ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα, τον Ιερό Ναό του Σωτήρος, γνωστός ως Ναός του Ρέοντος Αίματος, χτισμένος στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρου Αλέξανδρου Β', τον Ιερό Ναό της Παναγίας Καζάν και το Παρεκκλήσιο της Αγίας Ξένης, όπου βρίσκεται ο Τάφος της.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 9η Αγία Πετρούπολη - Αθήνα

Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή του Αγίου Αλεξάνδρου Νιέφσκυ, ο οποίος είναι ο Πολιούχος και προστάτης της πόλεως και όπου βρίσκονται τα λείψανά του.

Στη συνέχεια μεταφορά στο Αεροδρόμιο, από όπου, θα πετάξουμε για την Αθήνα.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ